

## Nieuwsbrief 4 - 2017 – Tover-een-lach-acties en kerstkaarten

Ieder jaar is Britt de grote drijvende kracht achter de Tover-een-lach-acties (Little Smile Actions). In deze nieuwsbrief neem ik jullie mee, met vooral heel veel foto's wat deze acties inhouden. Maar eerst vertel ik jullie waarom juist deze acties zo belangrijk zijn.

Daarnaast hebben we een nieuwe actie bedacht waarover ik jullie alles zal vertellen in deze nieuwsbrief: kerstkaarten uit Boithuto.

De volgende keer zal ik jullie meenemen in de voortgang in de bouw van de staffroom en het kinderdagverblijf, de aanleg van de moestuin en de overige deelprojecten. Samenvattend loopt alles als een speer!

### Waarom zijn tover-een-lach-acties zo belangrijk?

Het leven in Afrika is hard. Ouders hebben vaak veel kinderen en kijken daar – een uitzondering daargelaten- vaak niet zo goed naar om. Het is gebruikelijk dat de zusjes en broertjes voor elkaar zorgen. Vaders raken vaak uit beeld of komen maar eens in de maand thuis, omdat ze werk hebben ver weg. Daar waar kinderen 'over' blijven, omdat ouders wegvallen, zijn er verschillende opties. De beste is dat er familie is die voor ze gaat zorgen. Anders raken ze op straat of als ze geluk hebben in een weeshuis. De kerk wil nog wel eens maaltijden geven aan deze aller-aller armsten.

Een verjaardag vieren doen ze hier ook niet. Ze weten vaak niet eens zo goed wanneer ze geboren zijn. Ook zijn ze niet gewend aan cadeautjes. Speelgoed hebben ze weinig of niet of ze maken zelf iets van touw en lege blikjes. En als een kindje heel goed zijn best heeft gedaan op school, is er niet altijd een trotse ouder die wil luisteren naar de prestaties van het kind. Als de school dan informatie avonden organiseert voor de ouders, dan komen er bijna geen ouders opdagen. En iets als 10-minuten gesprekken is al helemaal geen bestaand fenomeen.

Medische klachten worden niet zo goed opgemerkt en behandeld. Het verhaal van Stanford kennen jullie al. We hebben ook al meegemaakt dat een kindje overleden is dat erg klaagde over hoofdpijn, maar nog nooit een dokter gezien had. En dit jaar kwamen we er achter dat een kindje met hele magere benen al jarenlang met een gebroken heup rondgelopen heeft die inmiddels vergroeid was. Zij is nu wel geopereerd, maar of dat goed komt is maar zeer de vraag. En als je er dan naar vraagt, krijg je een antwoord als: ze heeft wat pijn aan haar been. Als een donker kind gebeten wordt door een giftige slang, schorpioen of spin, dan gaan ze meestal dood. Hebben niet zoals de blanken dure medicijnen in hun koelkasten liggen, die zorgen voor een overlevingskans.

Praten over dingen als ongesteldheid en vriendjes zit in de taboesfeer. Maandverband kunnen ze zich niet altijd permitteren, dus dan gebruiken ze maar een sok. Vorig jaar hebben we de meiden uitwasbaar maandverband gedoneerd om die reden. Dit alles nog los van wat alle kinderen meemaken op gebied van drank en misbruik. Daarover zijn de verhalen ook niet misselijk, al lijkt dat in de steden een grotere problematiek te zijn dan op het platteland.

Tenslotte heb je het hostel waar kinderen in verblijven. Soms nog hele kleine kinderen, maar ook pubers, die eigenlijk gewoon behoefte hebben aan liefde en structuur. Eentje zei deze week nog: Jordie I miss my mum so much. Dan geef je ze maar een knuffel en dan laten ze je bijna niet meer los. De meeste kunnen in het weekend wel naar huis, als de schoolbus rijdt tenminste of als ouders ze op kunnen en willen halen of een lift te pakken krijgen. Sommige wonen zo ver weg of hebben geen thuis en die blijven bijna het hele jaar op school. Er is weinig vertier. Er is geen internet of tv. Wel hebben de meeste een telefoon, maar ze hebben niet altijd geld om data en airtime te kopen.

Heftig? Ja dat is het. Maar dit is het leven in Afrika en dit zijn de kinderen voor wie we alles doen. Onze Stichting is ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn en recht heeft op onderwijs. Naast alle structurele verbeteringen die we aanbrengen, vinden we het daarom ook zo belangrijk om gewoon simpelweg aandacht te hebben voor de kinderen. En dat is waarom we ieder jaar opnieuw veel energie stoppen, vooral onze Britt, in de Tover-een-lach-acties. En wat er dan gebeurt?? Kijk met ons mee.

### Wat zijn Tover-een-lach-acties?

De naam zegt het al: alles wat leidt tot de lach op het gezicht van een kind.

Iedereen kent de cupcakes zo onderhand wel van Britt. Vorige week zondag heeft ze zeven (!!) uur staan bakken om ieder kindje een cupcake te geven in de meest prachtige kleuren. En vervolgens uitgedeeld per klas. Dat leverde heel veel lachende kindjes op!



Veel kinderen van Boithuto vinden het leuk om te tekenen. We nemen dan tekenmateriaal voor ze mee en ze gaan ijverig aan de slag. Als we ze vertellen dat we de tekeningen meenemen naar Nederland en dat de mooiste tekeningen een prijs krijgen, dan doen ze extra hun best. Vervolgens krijgen ze een medaille die Britt bij de Action gekocht heeft en die hebben ze dan alle dagen om.



We werden blij verrast door een flitsbezoek van Anky en Nico en die hadden ook nog eens maar liefst elf ballen meegenomen. Wat een feest leverde dat op!



De hygiëne pakketjes waren zo'n groot succes vorig jaar dat we die actie herhaald hebben. Maar om een extra grote lach te toveren voegt Britt er voor alle kinderen nog iets leuks aan toe. Dan turft ze hoeveel kindjes er in welke klas zitten en welke cadeautjes voor welke kindjes leuk zijn. Een haarband, haarelastiekjes, een nagellakje, een speelgoedautootje en voor de grote jongens een reep chocola. Vervolgens is ze uren en uren in de weer om daar per kind een cadeautje van te maken in heus inpakpapier en met de naam van het kindje erop. En dat levert dit op:



We hebben ze nog niet uitgedeeld, dus die foto's volgen op een later moment. Dat geldt ook voor het schrijven van briefjes. Leerlingen uit de klas van de dochter van Maud en Peter hebben een hele stapel briefjes gemaakt versierd met tekeningen voor de kinderen van Boihuto. We zullen de kindjes (van wel een paar jaar ouder, anders redden ze het niet met Engels) deze briefjes geven en dan briefjes terug laten schrijven. Zodat ze echt contact hebben met Nederlandse kindjes.

En op deze foto's zijn de kindjes van de laagste grades heel erg ijverig om een tafelkleed te decoreren. Dat doen ze met zijn allen samen. We leggen hem neer in onze kraam op Gemert Mert zodat jullie hem zelf kunnen bewonderen.



Eigenlijk verzinnen we continu wel weer iets nieuws, waarmee we de kindjes kunnen laten lachen. Onder de tover-een-lach-acties valt ook simpelweg aandacht aan ze geven. Ze willen meestal graag op de foto en vinden het leuk als je met ze lacht en speelt. Nog een paar plaatjes vanaf het 'schoolplein':



## Kerstkaarten

Zo creatief als we in Afrika proberen te zijn, zo creatief proberen we ook te zijn in onze manieren om geld in te zamelen. Nu hadden we het volgende bedacht: ieder jaar worden er miljoenen en miljoenen kerstkaarten gestuurd. Ook merken we dat we aan het einde van het jaar onze meeste donaties binnen krijgen. Deels is dat het na-ijl effect van onze werkreizen. Deels komt dat ook omdat mensen en organisaties rond de kerstsfeer meer bereid lijken iets te doen voor hun medemens. Dus:  $1+1=3$ .

Wat wij gedaan hebben.... We hebben -oordeel zelf maar- hele leuke en bijzondere plaatjes geschoten van kinderen van de Boithuto school met kerstmutsen op. Dat was een Tover-een-lach-actie op zichzelf trouwens.



Deze foto's gaan we gebruiken om originele goede-doelen-kerstkaarten te maken die nergens anders te koop zijn. Wil je ze ook hebben? Dat kan op de volgende manieren:

#### **Originele set Boithuto wenskaarten**

Je kunt een set kaarten bestellen bij ons met tien verschillende foto's en de standaard tekst "Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar". We hebben deze in twee varianten, dus in totaal twintig unieke kaarten.

- Basiskaarten: enkelzijdig, 10 x 15 cm en voorzien van een witte enveloppe
- Luxe kaarten: vierkant & dubbelzijdig 15 \* 15 cm en voorzien van een witte enveloppe

De kostprijs van de basis-set (10 stuks) is € 5,20 en van de luxe set (10 stuks) is € 9,10. We vragen per kaart een donatie van € 0,50. Deze kaarten kun je via mail bestellen bij ons ([info@britthelpt.com](mailto:info@britthelpt.com)) en zullen we ook te koop aanbieden op Gemert Mert op 10 september.



#### **Gepersonaliseerde Boithuto wenskaarten: zakelijk en individueel**

De mogelijkheid om kerstkaarten met foto's samen te stellen via internet is eindeloos. Voor mensen die hun eigen kaart met eigen teksten en/of logo willen samenstellen, kan dat ook:

Je kiest precies de kaart uit die je zelf wilt hebben en we ontwerpen hem samen op basis van alle persoonlijke wensen. Je kan daarbij gebruik maken van al het fotomateriaal dat we beschikbaar hebben, dat zijn totaal zo'n 30-40 foto's.

Voor de service en als donatie, vragen we bij staffels

- tot 50 kaarten € 0,75 donatie per kaart boven de kostprijs
- tot 75 kaarten € 0,60 donatie per kaart boven de kostprijs
- tot 100 kaarten € 0,50 donatie per kaart boven de kostprijs
- > 100 kaarten, € 0,40 donatie per kaart boven de kostprijs



### **Samenvattend:**

Bestellen kerstkaarten via [info@britthelpt.com](mailto:info@britthelpt.com):

- Basisset serie 1: € 10,20
- Basisset serie 2: € 10,20
- Luxe set serie 1: € 14,10
- Luxe set serie 2: € 14,10
- Gepersonaliseerde kaarten: kostprijs plus donatie per kaart afhankelijk van bestelgrootte

We hopen dat jullie allemaal heel veel kaarten gaan bestellen!!

Heel hartelijke groet namens ons allemaal uit Swartwater,  
Jordie

p.s. Ons rekeningnummer is NL30RAB00302654259 op naam van Stichting Britt Helpt.

p.s. 2 Wij hebben inmiddels een Afrikaanse telefoon waarop we zo goed als binnen Afrika kan bereikbaar zijn via app, sms of via ons emailadres ([info@britthelpt.com](mailto:info@britthelpt.com)). Dit nummer is +27660334481. We kunnen jullie berichtjes dus ontvangen ☺.

